

Hallo allen,

Afgelopen donderdag moest ik aantreden in Montgomery bij het bureau voor de immigratiedienst. Daar had ik een gesprek over papierwerk dat ik had ingevuld om een Amerikaans paspoort aan te vragen. De dag ervoor wilde de auto opeens niet starten dus dat was schrikken. Gelukkig werkte hij later wel weer en op de dag van vertrek duurde het een aantal keren voordat hij opstartte. Pfff. Samen met Cristina ben ik vertrokken en we waren 75 minuten van tevoren op de parkeerplaats. Deze afspraak mocht ik niet missen natuurlijk. Het betekende wel een uur wachten want ik mocht pas 15 minuten van te voren naar binnen. Eenmaal binnen op het gesprek ging de Engelse test (lezen, schrijven, praten) natuurlijk prima en ook een test over de Amerikaanse geschiedenis en overheid was foutloos. Verder kreeg ik een aantal vragen over de ingeleverde formulieren (buitenlandse reizen, woonplaatsen, etc.). Dat ging ook goed. Tot mijn verbazing mocht ik direct erna meekomen om een eed af te leggen zodat ik die dag nog Amerikaans staatsburger zou worden. Ik was zelfs alleen ik een klein zaaltje en Cristina mocht ook binnenkomen om het mee te maken. En toen was ik ineens ook Amerikaan, want mijn Nederlandse paspoort blijf ik behouden volgens de huidige regels. Nadat het verdere papierwerk geregeld is (paspoort aanvragen, nieuw rijbewijs, etc.) ben ik de komende jaren helemaal klaar met dit soort zaken na 12 jaar papierwerk en vele dollars voor visums, werkvergunningen en verblijfsvergunningen. Na deze gebeurtenis zijn we nog even kort de stad in geweest om 16 bronzen panelen, ter viering van het 200-jarig bestaan van Alabama vorig jaar, te bekijken. De eerste ging over uitgestorven beesten, waar ik iets over mocht vertellen voor [een documentaire](#) die eerder dit jaar werd uitgezonden. De auto bleef gelukkig werken die dag, maar hij gaat deze week wel naar de garage!



*24 september 2020: Alles is goedgekeurd om een Amerikaans paspoort te mogen krijgen.*

Redelijk ongewoon voor deze periode ben ik nog tweemaal buitenshuis geweest in de afgelopen twee weken, en wel tweemaal op kantoor tijdens de periode dat Cristina lesgeeft. Ik ben de collectie in geweest, waarvan eenmaal om een student toegang te geven tot fossielen voor haar masteronderzoek. Dat was niet meer gebeurd sinds maart en toegang zal nog wel even beperkt blijven voor de meeste mensen. Gelukkig is het aantal nieuwe Covid-gevallen op de universiteit [behoorlijk gedaald in de afgelopen weken](#) .

We gaan rustig door met schilderen van de kozijnen en deurposten. Dat gedeelte komt begin oktober zeker af. Daarna gaan we door met de twee kleur groen en dan nog de onderste plint. Daarnaast blijf ik verder gaan met werk, met name beursvoorstellen en artikelen schrijven. Over een artikel dat eerder dit jaar gepubliceerd is, is overigens nog een [Engelstalig blogje verschenen](#) .

Het is inmiddels een stukje kouder: geen 30-35 graden meer, maar 25-30. En dat betekent dat de vogelmigratie op gang is gekomen in het noorden. Ik heb alweer een aantal nieuwe vogelsoorten gezien en zit nu op 53 soorten sinds maart. Bovendien kwam ik net naast het huis nog [een giftige slang tegen](#) , tot mijn schrik achteraf toen ik hem determineerde. Uitkijken in het vervolg want de schutkleur is erg effectief tussen de dode bladeren.

Tot over twee weken.

Doei,

Adiël