

Hallo iedereen,

Afgelopen twee weken flink bezig geweest met een revisie van een artikel. Dat ging redelijk vlotjes en we zijn er nu mee bezig om dat af te maken en dan te verzenden naar het tijdschrift. Dat gaat komende week gebeuren. Daarnaast heb ik er nog eentje terug gekregen, maar die moet nog een keer gereviseerd worden want de reviewers waren behoorlijk nukkig zo af en toe. Ach ja, je kan het niet altijd eens zijn. Nog maar een keertje reviseren dus in de komende maand.

Afgelopen maandag heb ik een dagje vrij genomen, want had het weekend gewerkt aan de revisie. We zijn wijn wezen proeven in Sonoma County ten noorden van San Francisco bij maar liefst drie wijnboeren met een groepsreis. Maar....eerst even Muir Woods wezen bekijken, wat onverwacht mooi was met flinke bomen en ondergroei langs een kreekje. De wijnen waren heel soms goed. We zijn niet echte wijnmensen, dus er zaten slechts een paar zoete tussen die lekker waren van de in totaal 18. Op de terugweg nog even kort bij de alombekende gouden brug gestopt voor een kiekmomentje. Dit dagje was overigens nog om ons 1-jarig huwelijk te vieren.



De vaten staan al klaar voor ons bij de laatste van de drie wijnboeren.

Afgelopen week hebben we voor het eerst een dagenlang bezoek gehad. Ross, de vader van Cristina, is woensdagavond aangekomen vanuit Kansas. Cristina en Ross zijn op donderdag en vrijdag erop uit getrokken naar de botanische tuin van de universiteit hier en naar de California Academy of Sciences in San Francisco. Ik moest gewoon werken want een student op donderdag en vier op vrijdag kwamen langs om hun wekelijkse onderzoek uit te voeren. Volgende week komen ze voor het laatst dit semester.

Op zaterdag ben ik mee geweest walvissen kijken vanaf de kust van Moss Landing, een kleine twee uur hier vandaan. Vorig jaar waren we hier ook rond deze tijd geweest, maar omdat de zee te ruig was, zijn we destijds omgekeerd na een half uurtje. Zo anders was het deze keer.

Net buiten de baai zagen we al de eerste walvissen en veel meer volgden er in de twee uur daarop. Het waren allemaal bultrugwalvissen, waarvan een paar mooie foto's van zijn gemaakt. Nog eventjes naar Capitola Beach geweest in het warme weer en ook nog eens enkele schelpfossielen gevonden bij deze rotsachtige kust! Niet gezwommen overigens. Op zondag gaan we de gevangenis in. Die zien we al een klein jaar vanuit ons raam, maar nu is het tijd om Alcatraz te bezoeken.



Deze walvis duikt weer naar beneden nu voldoende zuurstof is opgehaald.

Waar ik bijzonder weinig hoor over banen, heeft Cristina een 2-jarige baan bij het paleontologie museum bij de universiteit in Berkeley in de wacht gesleept. Ze wordt een manager om een hoop fossielen te prepareren en in de collectie te stoppen. Goed nieuws want vanaf eind juni hebben we beiden een voltijdbaan.

Dit zal de laatste blog zijn vanuit Californië voor de komende twee maanden. Ik vlieg namelijk naar Nederland aankomende zaterdag. Ik heb namelijk een onderzoeksbeurs gescoord om onderzoek te doen in Nederland, Cyprus, Wenen en later in Florida. Dat gaat vooral om onderzoek aan fossielen in collecties, behalve op Cyprus waar ik veldwerk ga doen. Superleuk! Cristina vliegt pas later naar Nederland en vertrekt ook weer eerder. Ze gaat mee naar Wenen.

Tot de volgende blog ergens vanuit Europa,
Adiël