

Hallo allemaal,

De eerste twee volle weken werken voor het nieuwe jaar zitten er weer op! Mijn kantoor is nu redelijk op orde nu al mijn literatuur gesorteerd en opgeborgen is. In de labruimtes die ik overzie moet nog een hoop gebeuren, maar dat komt later dit jaar. Ook in de fossielencollectie is er veel werk te verzetten. Eén belangrijk doel voor dit kalenderjaar is het nemen van foto's van duizenden fossiele ongewervelden. Dit naar aanleiding van een geldbeurs van het Institute of Museum and Library Services (IMLS) die een aantal jaren geleden binnengehaald is door mijn voorganger hier. Hij vond niet snel daarna een nieuwe baan en nu is het aan mij om dit project af te ronden. Anderhalve week geleden is een masterstudent in museumstudies begonnen hiermee, wat hier op [Twitter](#) kort te zien is. In de toekomst kunnen al deze foto's door iedereen gebruikt worden. Hoe dan ook, aan het eind van de maand hebben we een redelijk idee hoeveel tijd erin gestoken moet worden om het allemaal af te krijgen.



*Vlak bij ons is het Arboretum, een soort natuurpark met een tuin. Het is hier echt winter zo nu en dan. Met een das hebben we hier vandaag gelopen.*

Een andere bijzondere gebeurtenis van de afgelopen twee weken was een praatje voor de Alabama Paleontological Society op maandag de 6<sup>e</sup> januari in Birmingham. Het was een leuk om het praatje te geven over fossiele tienpotigen en ik heb een aantal enthousiaste fossielenverzamelaar ontmoet. Heb ook een aantal mooie, nieuw-verzamelde of geprepareerde fossielen mogen zien. Een aantal fossielen is zelfs gedoneerd aan het Alabama Museum of Natural History. Het is mooi om te zien dat een aantal mensen erg bereid is om de wetenschap te helpen. Een aantal uur voor dit praatje ben ik nog bij een fossielenverzamelaarster op geweest die een aantal mooie plantenfossielen en schelpen had gevonden. Die komen ook in het Alabama Museum of Natural History te liggen.

Ten opzichte van mijn postdoc posities in Florida en Californië heb ik veel meer verantwoordelijkheden en ook veel meer bijeenkomsten. De eerste volle week in januari had ik er bijvoorbeeld zeven. Zo gaan de dagen vrij snel voorbij! Dat geldt inmiddels ook voor Cristina die nu elke dag in de ochtend lesgeeft, in aardgeschiedenis en een andere klas over oude literatuur (Plato etc.).

Net zoals in Florida kan het hier soms flink stormen, zoals bijvoorbeeld een week geleden op zaterdag. Het stormde zelfs zo erg dat enig water onder de deur doorkwam! Gelukkig viel de wind relatief mee hier ter plaatse (geen omgevallen bomen). Dezelfde storm heeft een uurtje ten westen van ons een tornado met dodelijke gevolgen veroorzaakt! We hebben geluk gehad hier dus.

Tot over twee weken met meer nieuws.

Hartelijke groeten,

Adiël